

Från: Alhambra Förlag <alhambra@alhambra.se>

Datum: 16 augusti 2013 02:48

Ämne: En bön till Anafora! / Alhambras brev 15 augusti 2013

Till: alhambra@alhambra.se

Pogromernas tid i Egypten:

En bön till Anafora och fader Tomas!

Med tanke på att varje handling vi utför kan vara den sista i våra korta liv, sådana är ju människans villkor, så vill jag idag rikta en bön, jag som aldrig lärt mig be, till Livets försvarare, vem det nu är:

"O livets försvarare, du ljusa glimt i det frälsta barnets ögon, se till att fader Tomas och hans församling kan fortsätta sprida det ljus och den kärlek de spridit omkring sig i många år till! Hjälp dem och hjälp oss förstå och förlåta!"



Anafora! Kyrkan!

Kära vänner! En del av er som har följt med Alhambra på våra egyptiska kulturreSOR minns nog fader Tomas och Anafora! Fader Tomas är biskop i Qousiyya, en stad nära Asyut, 40 mil söder om Anafora, och pendlar mellan sina två församlingar, Anafora och Qousiyya. Idag fick jag veta att Qousiyya-kyrkan har bränts ner av brödraskapsmiliser. Folket i Anafora sitter nu i

sin vackra kyrka och ber med tända ljus. Ni minns säkert hur vacker kyrkan var, en blandning av moské, kyrka och faraoniskt tempel, och den fridfulla och heliga stämning som rådde när rösterna sjöng på alla jordens språk. Dessa människor behöver att vi ber för dem idag, men de behöver mer än så, de behöver att vi berättar för våra vänner, bekanta och kamrater att det som sker i Egypten inte är detsamma som det som berättas för oss på våra tevekanaler och i våra tidningar. Landsomfattande pogromer har startats mot Egyptens kristna och mot dess muslimer som inte håller med Brödraskapet om deras våldsamma och totalitära tolkning av islam.

Bloggen jag nyss startade förra veckan och som redan innehöll en stor mängd information om läget i Egypten med mycket mera, har plötsligt och utan förklaring "tagits bort". Jag får inget svar från kundservice. Jag vet inte ens om detta brev kommer att nå er. Hoppas det gör det. Det finns fortfarande en chans att det handlar om något tekniskt fel, men med tanke på den gängse bild man försöker sprida om situationen i Egypten, skulle det inte förvåna mig om bloggens borttagning är resultat av en hackers intrång. Någon är inte glad över att svenska läsare får höra den andra sidans berättelse. Och den andra sidan är inte "muslimerna" eller ens "islamisterna"! Den andra sidan är de egyptier, muslimer och kristna, som trots och fortfarande tror på de universella lagar och sanningar som hjälpte människorna i väst att skapa hyfsade samhällen åt sig, med "mänskliga rättigheter" och "yttrandefriheter". Det är dessa "upplysta" egyptier som våra demokratiska makthavare idag inte vill att ni ska se eller höra. Istället talar man om en strid mellan "militärer" och "muslimer", som om 90 miljoner egyptier kunde sammanfattas i dessa två utanför sina kontexter föga talande ord.



BILD: (masrawi.com) Det nedbrända Altaret i Mar Girgis (St George) kyrka i Minya 30 mil söder om Kairo, en av minst 25 kyrkor som har utsatts för attentat sedan igår.

På bara 24 timmar har tiotals koptiska kyrkor, skolor och affärer ägda av kopter, inklusive munkkloster och en nunneskola plundrats eller bränts ner av Brödraskapsanhängare runt om i Egypten. Särskilt drabbat är södra delarna av landet där koptiska bybor förbjudits att lämna sina hem för att rösta under föregående val med hot om mord och plundring. Nyheter har kommit om att vissa koptiska bönder har tvingats t.o.m. lämna sina jordar och sina byar i Övre Egypten för att rädda livet. I norra Sinai har en kristen kyrka bränts ner, dess pastor mördats och andra kopter utsatts för bestialiska övergrepp. Detta har inte börjat idag. Det har pågått länge. Redan under Mubaraks tid var stämningen laddad och många terroråd utfördes mot kristna och koptiska intressen i Egypten. Mubaraks tid var som en kuvös för islamisterna.

Föga gjordes för att bestrida och bekämpa deras läror, som gror bäst i fattigdom och okunskap. Under Brödraskapets år vid makten har situationen förvärrats.

I väst försvarar man Brödraskapet in i det sista. För Brödraskapet är det redskap som skulle se till att den sista arabiska armén splittras och det enda land i området som hittills klarat sig undan ett inbördeskrig hamnar i terrorns klor. Under hela året då Brödraskapet styrde i Egypten har man flyttat jihadister från hela världen till norra Sinai och beväpnat dem. Idag, bland stupade och tillfångatagna jihadister i Sinai, hittar man pakistanier, syrier, libyer och andra nationaliteter som krigar på Brödraskapets sida. Obama bestämmer sig idag för att stoppa de gemensamma krigsövningar som USA brukar hålla med Egypten. And so what! Nästa nyhet handlar om Putins förståelse för Egyptens problem och Rysslands önskan att delta i gemensamma krigsövningar med Egypten! Schackspelet pågår för fullt! Men tiden lär visa vem Egypten tillhör.

Det som pågår där just nu är en strid mellan de som värnar om den egyptiska statens fortlevnad med dess institutioner och lagar och de som vill ersätta den med en fascistisk teokrati med hemliga och merkantila förgreningar över hela världen och en ideologi hämtad från medeltiden. Men det är också en strid mellan det återuppväckta egyptiska folket som kräver oberoende för sitt land och de västerländska regeringar och medier som inte vill att folken i väst skall ta reda på sanningarna bakom det som sker i Egypten, och som är beredda att mörklägga, tiga och till och med förfälska nyheterna om så behövs för att nå sitt mål.

Men egyptierna lär inte ge upp, även om dr. Muhammed El Baradei nu gör det och lämnar sin post i protest mot det "våld" som använts för att avsluta Brödraskapets protester i Kairo. Denna dolk i ryggen på de unga revolutionära krafter som stött honom kommer inte att förlåtas och är högst förbluffande. Islamisterna har redan tackat Nobelpristagaren för hans insats. Jag antar att hans namn har nu lyfts från deras svarta lista och han kan flytta tillbaka till Österrike där han bott tidigare om han så vill. Ett levande exempel på den mänskliga faktorn när den felar, tills motbevis framläggs.

Se nu listan på de nerbrända kyrkorna nedan och ställ dig en viktig fråga. Hur kommer det sig att våra medier inte reagerar nämnvärt inför denna pågående pogrom mot världens äldsta kristna kyrkor och deras församlingar? Nedbränningen av tiotals kyrkor på en enda dag i Egypten nämns knappt på SVT:s hemsida, där Susan Ritzén fortsätter plädara för Brödraskapets "fredliga demonstranter" och beskärma sig över den hårda behandling som egyptiska staten utsätter islamisterna för. Dessa har nu plötsligt blivit demokratins och de mänskliga rättigheternas försvarare i västerländska rapportörers skildringar. Det egyptiska folkets kamp mot neokolonialismen och teokratisk fascism har ingen velat ta upp eller försvara i våra "demokratiska" medier, som tvår nu sina händer och låter kristna och oliktänkande egyptier själva bära sina kors.

Ni som läser detta tillhör det tusentalet brevmottagare som förmodligen är de enda i Sverige som fått den andra sidans berättelse. Många fler lär dö den kommande tiden och många fler lögnar kommer att spridas på teveskärmarna och i tidningarna för att stridens rätta innehåll och betydelse ska hållas undan allmänheten. Tänk på det varje gång ni slår på Aktuellt!

Med tanke på att varje handling vi utför kan vara den sista i våra korta liv, sådana är ju människans villkor, så vill jag idag rikta en bön, jag som aldrig lärt mig be, till Livets försvarare, vem det nu är:

O livets försvarare, du ljusa glimt i det frälsta barnets ögon, se till att fader Tomas och hans församling kan fortsätta sprida det ljus och den kärlek de spridit omkring sig i många år till! Hjälp dem och hjälp oss förstå och förlåta!

Hesham Bahari
Bokförläggare / Alhambra



Anafora! Duvtornet!

Naguib Abadir
för 8 timmar sedan ·

To my Friends in the West,

Your political administrations pretend to be the great defenders of Western values and human rights, yet defend the Moslem Brothers, a gang of terrorists, who in less than 24 hours perpetrated these crimes to blackmail Egyptians and force them into submission.

Please tell your politicians to stand up for justice or just simply shut up. We can do without them.

JUST IN 24 HOURS:

Tens of churches burned, looted by MB supporters

Maspero Youth Union condemns the terrorism Copts are facing now in Egypt after supporters of ousted president Mohamed Morsi waged a retaliation war against Copts and their churches, homes and businesses all over the country on the wake of MOI decision to disperse two sit-ins in Cairo by the Muslims Brothers.

For long hours and right after the start of the disperse of the sit-ins Churches, houses, monasteries, orphanages, schools, businesses belong to Copts were attacked in 9 governorates causing panic, losses and destruction for no reason and no crimes they committed except being Christians in a country that one of its political factions is waging a religious war and commit violence to achieve political gains.

Maspero Youth Union has established monitoring and support units to monitor and document attacks against Copts.

Attacks took place in 9 Egyptian cities as follows:

MENYA:

Churches in three districts were targeted (Menya, DirMawass, Bani Mazar) as follows:

1- In Delga village:

Saint Ebram in Delga village which was previously attacked on July 4th, after general Sessi first statement.

- Saint Mary and Saint Ebram church/monastery which is an ancient church.

-Saint Georges church, the bishop's resting house, and a child daycare in the church were burned and looted

- 20 houses belongs to Copts were looted and attacked

- A Copt (Eskandar Toss) from the village was shot dead in his house during the attack
- Burning of Eslah church - Delga Dir Mawass
- the attack and burning of the house of father Angelous of Saint Mary and Saint Ebram church
- 2- Attack on Saint Mina church in Abu Hilal area in Menya. Front gates, and service building in the church were burned
- 3- the evangelical church in Gad ElSayed area - burned
- 4- Amir Tadros church at AlGeish street - burned completely
- 5- Khalas AlNefous church - burned
- 6- Saint Joseph church and school - burned
- 7- attack against Saint Moses church in Abu Hilal area with Molotov cocktails
- 8- Saint John church - Al Souq street
- 9- Saint Mary church attacked and crosses were taken off the gates and burned on the street
- 10- Jesuitte community building of the Catholic church - burned
- 11- Coptic High school - burned
- 12- Soldiers of Christ children orphanages burned and children taken somewhere else
- 13- the evangelical church in abu Hilal area - burned
- 14- Baptist church in Bani Mazar - burned
- 15- a number of shops and businesses owned by Copts looted and burned
- 16- A boat owned by the evangelical church attacked
- 17- Christians Youth Center (AlWady) attacked and burned

ASSUIT:

- 1- Saint John the Baptist, Abnob village – burned
- 2- the Adventists church in yosri ragheb street, assiut village - burned
- 3- The Apostolic church in kolta st., assiut village – burned
- 4- st. Georges church in kolta st., assiut village - burned
- 5- assault with stones on the angel church, el nemis st.
- 6- Coptic Orthodox Diocese in Abu teeg village – siege
- 7- assault and burning of houses and properties of copts in Kolta and el Gmhoreya streets
- 8- burning of the altar of saint Therese church

ALFAYOUM:

- 1- The Virgin church in youssef el sedik center – burned
- 2- Prince Tadros church, el manzala village, youssef el sedik center – burned
- 3- Saint Demyana church, el zerbi village, Tamia center – burned
- 4- The evangelical church, , el zerbi village, Tamia center – burned and looted
- 5- (Friends of the Holy Book) association – burned

ALGIZA:

- 1- Michael the Angel church in kerdasa – burned
- 2- The archbishopric of Atfih, deir karm el rosol – stormed and looted
- 3- the Two Martyrs church in soul village in Atfih – siege
- 4- Saint Mary the Virgin church in Alsaf center – burned

SUEZ:

- 1- The old catholic Greek church in baradees st. – burned
- 2- the good shepherd church and school – stormed and burned
- 3- the Franciscan school – burned

SUHAJ:

- saint George church in 23rd of July st. – burned

LUXOR:

- Shops and businesses owned by Copts were looted and burned

BENI SUEIF:

- 1- Catholic nuns school burned and looted
- 2- Saint Georges church - AlWasta area was attacked with rocks

The Union also recorded a number of minor attacks against other churches:

Saint Marc - Menya - Rock throwing

Jesuit church - Menya - attempted break in, Gates cross put down and destroyed

Saint Mary church - AlJazareen area - Menya - attempted break in and siege

Saint Mary church - Hod 10 area - Qena - siege and attempted break in

Coptic church atfih - attempted break in

Saint Joseph school - menya - attempted burn and break in

Saint Georges - Bakos, Alexandria - shot at

Saint Maximus - street 45, Alex - rocks throwing

Malawy area Coptic church - shot at, attack with molotv cocktails

Coptic church in Dir MAwass - shot at - rock throwing - Molotov cocktails

Saint John baptist church - rock throwing

Saint Mary - Kafr Abdu area, October 6th city - shot at

AlKarma monastery - Atfeeh - shot at, molotv cocktails

Saint Georges, Beni Sueif - shot at, rock throwing

Dela

134

25 personer gillar detta.



Elhamy Absoud Western media are either ignoring all this or mentioning it in just a couple of words at the end of an article about the atrocities of the Egyptian police.

för 7 timmar sedan via mobil · 2



Emad Osman We need the Egyptian Media to highlight all these terrorist actions to show the real nature of Criminal Brothers.....

för 6 timmar sedan via mobil · 1